



Geef kansarme kinderen een toekomst!

NIEUWSBRIEF, januari 2021, nummer 14

Met deze nieuwsbrief brengt Stichting Kans op Toekomst u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook afgelopen jaar heeft u een welkome bijdrage geleverd aan de projecten van de stichting, bedankt daarvoor. We wensen u een voorspoedig 2021!

Vreemde tijd...

Net zoals over de rest van de wereld, heeft ook Ethiopië te kampen met Covid19. Naar verhouding is het aantal slachtoffers, dat komt te overlijden, relatief laag. Maar daar waar de bevolking leeft van het toerisme vallen grote klappen. Mensen komen daar in grote financiële problemen en kunnen hierbij niet rekenen op steun vanuit de overheid. Naast de Covid19 ellende, woedt er sinds een paar maanden een hevige strijd in het Noorden van het land. Inmiddels is er sprake van een burgeroorlog. Vliegvelden zijn daar gebombardeerd en de plaatselijke bevolking vlucht naar de naburige landen. We hopen dat er snel een eind komt aan deze machtsstrijd en dat de mensen weer kunnen terugkeren naar hun woonplaats. We waren van plan om dit jaar een bezoek te gaan brengen aan meerdere projecten. Maar dat is door Covid19 en de onrust in het land, niet mogelijk. We hopen volgend jaar de projecten te kunnen gaan bezoeken.

Helaas ging dit jaar door Covid19 ook het WK Adoptiekids niet door. Voor 2021 staat dit evenement op onze agenda. Maar onlangs heeft de organisatie laten weten dat het voor komend jaar ook nog onzeker is of het doorgaat. Als het doorgaat hopen we er weer bij te kunnen zijn!

Voortgang Scholingsproject ACSO

In het schooljaar 2019-2020 zijn 28 kinderen gesponsord. Door instroom zijn 15 nieuwe kinderen in het programma opgenomen. Door COVID-19 is de hulp daar enigszins aangepast. Zo zijn mondkapjes, zeep en ontsmettingsmiddelen beschikbaar gesteld aan de kinderen, naast de schooluniformen, schooltassen, boeken en potloden. Afgelopen jaren hebben we echter ervaren dat de terugkoppeling over de schoolresultaten die wij vragen, niet naar wens verloopt. We hebben in overleg met ACSO besloten om vanaf 2021 de organisatie op een andere, meer concrete manier te gaan helpen. We hebben een lijst ontvangen van praktische spullen die de kinderen nodig hebben. We gaan deze lijst omrekenen (Birr-Euro) en daarna op onze website plaatsen. U kunt daarna aangeven welk onderdeel u wilt sponsoren. Wij zorgen dat het geld hieraan wordt besteed. U vindt op onze website meer informatie over deze nieuwe vorm van ondersteuning.

Nieuw scholingsproject

De aanpassing van onze ondersteuning van ACSO, heeft alles te maken met de start van een nieuw scholingsproject. Na 2 jaar oriënteren, hebben we een besloten om een school in Hawassa, een grote, groeiende stad, in het noorden van Ethiopië, te gaan ondersteunen. Deze ondersteuning loopt via de Tilahunen Charity Association. Het gaat om een particuliere wijksschool, genaamd Sela Inat. Het gaat hierbij om de betaling van de schoolkosten, lunch en begeleiding. Dit is een pilot; dit schooljaar ondersteunen we 5 kinderen. We houden u op de hoogte via onze website en FB pagina. We hopen op een goede samenwerking!

'Sela Inat' school in Hawassa

Deze particulier school is opgericht door mevrouw Tsege Wubejege. Een daadkrachtige vrouw met een groot hart voor kwetsbare kinderen uit haar eigen woonomgeving. In de vorm van een eigen school biedt ze ruimte voor kinderen uit probleemgezinnen in de stad die anders niet naar school zouden gaan. Ze geeft kinderen ontbijt en lunch en verlengde opvang zodat de moeder of oma kan werken in die tijd. Het unieke karakter van de school is de nauwe aansluiting bij de sfeer en cultuur in de wijk. De staf helpt kinderen om vanuit hun achterstandsituatie zowel qua theoretische kennis als gedrag aansluiting te vinden bij de rest van de samenleving. Daarnaast krijgen de kinderen extra ondersteuning in de vorm van een gezonde lunch. In de praktijk zie je kinderen na binnenkomst op meerdere fronten een groeispurt maken: kennis, gedrag, zelfverzekerdheid en fysieke gezondheid.



Breakdance project

In Addis Abbeba hebben we dankzij vele sponsors in Nederland een aantal jaren 32 kinderen en een breakdancerelaar kunnen ondersteunen. Wekelijks gaf de leraar vier keer twee uur les in een lokaal van onze partnerorganisatie ACSO. De leraar is in 2010 opgeleid door twee breakdanceren uit Weert. Aan het eind van hun verblijf konden ze Zacherias Tigistu en assistent Natenael Dawit als veelbelovende leraren voordragen. Soms werden lessen voor enkele breakers van het Godanaw-project verzorgd en zijn er gezamenlijke battles en jams. In 2016 is opnieuw een leraar ter plaatse geweest in Bahir Dar en hij heeft de vervolg-trainingen verzorgd. De kinderen hebben kunnen trainen ingedeeld in twee groepen, beginners en gevorderden. In totaal konden 40 kinderen meedoen. Wekelijks waren er twee trainingen van 1,5 uur en regelmatig hebben ze optredens gehad. De kinderen zijn voorzien van schoenen en dansshirts. Ook is een zeil aangeschaft en zijn prijzen voor wedstrijden beschikbaar gesteld. Ze hebben hun breakdance vaardigheden kunnen ontwikkelen. Naast school en een straatleven is het ook gewoon leuk om andere uitdagingen te hebben en met plezier naar het ontmoetingscentrum te komen voor de trainingen.



We hebben dit project succesvol kunnen starten en dankzij sponsors waren we in staat om meerdere jaren de trainingen te steunen. We zijn nu op zoek naar nieuwe sponsors en sponsoracties om dit project de komende jaren ook voort te kunnen zetten. Wilt u dit project met uw dansschool of organisatie steunen of wilt u een sponsoractie opzetten? Laat het ons weten, we helpen graag.



Laatste Ethiopische kookboekjes!

De laatste exemplaren van het kookboekje met maar liefst 20 heerlijke recepten liggen voor u klaar.

U geniet thuis van de heerlijke Ethiopische gerechten en intussen helpt u de kinderen in Ethiopië een stapje verder...

We bieden het kookboekje aan voor €10,-.

De opbrengst hiervan gaat direct naar onze projecten.

U kunt het kookboekje bestellen door een mail te sturen naar:

info@kansoptoekomst.nl

Om uw bestelling vlot te laten verlopen vragen we u het totaalbedrag van het aantal te bestellen boekjes (€10 p.s.) + €2,40 verzendkosten, over te maken op de rekening van Stichting Kans op Toekomst te Amersfoort.

IBAN: NL22 RABO 0122 6566 44.

Onder vermelding van het aantal kookboekjes, uw naam, adresgegevens en Email. Wij zullen u daarna een bevestiging van uw betaling sturen en uw bestelling zo snel mogelijk verzenden.

Het kookboekje is ook verkrijgbaar bij het Oost Afrikaans restaurant Asmara, Eindhoven.



Nieuw bestuurslid

We zijn blij dat we een nieuw bestuurslid hebben om ons te versterken. Hieronder stelt zij zich voor.



Mijn naam is Karin van Vilsteren - van Voorst. Ik woon met mijn man en kinderen Roos en Duuk in Zwolle. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Voordat onze kinderen geboren zijn, hebben mijn man en ik veel gereisd. Nu met de kinderen zijn we dankbaar dat wij ze in alle luxe kunnen laten opgroeien. Hierbij hoort ook dat we ze mee willen geven dat er mensen in landen geboren worden die niet alles hebben, maar die we wel kansen kunnen geven zodat zij kunnen werken aan een betere toekomst. Ik volgde de inzet en ontwikkelingen van de stichting al jaren en zie dat ze het geld goed besteden. Om deze reden wil ik me graag inzetten voor Stichting Kans op toekomst.

Sponsorsen gezocht

Al geruime tijd zijn we opzoek naar nieuwe sponsorsen voor onze schoolprojecten. We begrijpen dat door de vreemde omstandigheden van het afgelopen jaar, dit misschien niet bovenaan uw "to do" lijstje stond of simpelweg niet mogelijk was.... Maar mocht u de kans zien om geld in te zamelen voor de kansarme kinderen in Ethiopië, dan zou dat, juist nu, fantastisch zijn!

Mocht u bijvoorbeeld een jubileum hebben op het werk en denkt u: "wil ik eigenlijk wel een cadeau?". Spoor collega's dan aan om geld in te zamelen, zodat kinderen in Ethiopië naar school kunnen. Zo helpt u een ander en heeft u een extra mooi jubileum!

Er zijn vele manieren waarop u uw steentje kunt bijdragen. Bijna iedere school of sportclub heeft bijvoorbeeld ook sponsoracties. Het zou mooi zijn wanneer de kinderen in Ethiopië bij de scholen hier, onder de aandacht komen. Ook daarbij kunt u een belangrijke rol spelen.



Hartelijk dank aan onze donateurs

Kans op Toekomst bedankt iedereen die ons de afgelopen jaren heeft ondersteund. U ziet dat we met uw donatie in staat zijn om kinderen een kans op een goede toekomst te geven. Gezien het feit dat we het afgelopen jaar een terugloop hebben moeten vaststellen, zijn we hard opzoek naar manieren om meer geld in te zamelen en daardoor weer meer kinderen te kunnen ondersteunen. Hopelijk kunnen we ook het komende jaar daarbij op uw steun rekenen.

Wilt u ons helpen? Dat kan! U kunt een kind aan een toekomst helpen door het schoolgeld (deels) te betalen of geld te geven voor 1 van de producten, waar op de scholen een tekort aan is. Uw kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL22RABO0122656644, t.n.v. Stichting Kans op Toekomst in Amersfoort.

Voor meer informatie over de projecten van Kans op Toekomst verwijzen wij u naar onze website (www.kansoptoekomst.nl) en onze Facebookpagina (www.facebook.com/Stichtingkansoptoekomst).